

SPOIL YOURSELF

Vergeet vooral niet jezelf af en toe te verwennen



Knappe kralen

De kralen aan de kettingen van atelier Jacqueline & Compote worden met de hand gemaakt. Elke kraal wordt geprint in 3D en daarna zorgvuldig geschilderd. Het ontwerp van de sieraden is eenvoudig. Verkrijgbaar in diverse kleurencombinaties met drie of vier kralen, vanaf € 29. Jacquelinecompote.be



OTTER ONDER JE ARM

In het werk van illustrator Claire Hartigan zijn dieren vaak het stralende middelpunt. Zoals deze aandoenlijke otter. Ze tekende het dier eerst op haar favoriete manier: met zwarte pen op papier. Tote bag £ 7. Clairehartigan.com



VEGA-ADRESJES

Jonge foodbloggers die vega(n)-recepten delen en ook de boeken op dat gebied: het aanbod is enorm. Wat *De hippe vegetariër* onderscheidt zijn de handige dagmenu's en de leuke adressen in allerlei Nederlandse steden – van Arnhem tot Middelburg, met in elke stad vijf tips waar je als vegetariër terecht kunt voor koffie, ontbijt, lunch, borrel en diner. Zoals de adresjes Wannee, Vinny & Jo, Het leven, Kelder 65 en Eindeloos in Leuwarden. Met stadsplattegrondjes van Bodil Jane. *De hippe vegetariër*, Isabel Boerdam, € 22,50 (Uitgeverij Brandt).



PAPIER-KNIP-KUNST

We hebben al eens een beeldreportage aan haar werk gewijd: Su Blackwell. Als je haar naam intikt bij Pinterest of YouTube beland je in een droomwereld van geknipte papiercreaties. Heel gedetailleerd en ongelooflijk knap gemaakt. Vanaf oktober zijn ze te bewonderen in het Museum Sinclair-Haus in Hamburg of digitaal via Subblackwell.co.uk. Deze kaart met wilde bloemen vind je in haar webshop.

"Ik wil graag zien, denk ik, omdat ik dat kan, en leven, voluit en gretig, omdat ik dat toch moet en het dan maar beter goed kan doen."

Uit: *Kom hier dat ik u kus* van Griet Op de Beeck (Prometheus)



SAMENSTELLING JEANNETTE JONKER

TEKENEN IN ALLE KLEUREN

Markers in meer dan honderd kleuren met ook nog een witte 'blender' waarmee je zelf kleuren kunt mengen. Ze werken het beste op een glad oppervlak, zoals geprepareerd schilderdoek of het speciale gecoate papier dat bij deze markers hoort. Vanaf € 4,95. Winsornewton.com



LEVE DE KERSENBLOESEM
In Japan vieren ze elk voorjaar de bloei en de schoonheid van de kersenbloesem, 'sakura' in het Japans. Hierop is de collectie *The ritual of sakura* van Rituals geïnspireerd. De serie heeft een nieuw jasje en is uitgebreid met een navulverpakking voor de body crème. Dat is vriendelijker voor het milieu en je portemonnee (€ 15,50 in plaats van € 17,50). De ingrediënten, kersenbloesem en rijstmelk, zijn onveranderd.

ETALAGE ALS STILLEVEN

Roos Petrie, oprichter van Kalopsia, vindt etalages vaak saai. Daarom richt zij die van haar net even anders in. Haar raam is een stilleven in een drukke winkelstraat en biedt de voorbijganger verwondering, troost of een glimlach. Meer zit er niet achter, want er hoort geen winkel bij de etalage. Elke maand kiest Roos een maatschappelijk thema en verwerkt daar een grapje in. De etalage is ook een podium voor illustratoren en ze gebruikt producten van duurzame merken en beginnende kunstenaars. "Deze zomer doe ik iets met regen. Wij zeuren daarover, maar in veel delen van de wereld snakken ze naar water." Haarlemmerdijk 171 in Amsterdam, Kalopsia.nl en op Instagram [@kalopsiawindows](https://www.instagram.com/kalopsiawindows).

